

Kontakt

Du er velkommen til kontakte Menighedsplejen, hvis du har spørgsmål eller hvis du kunne tænke dig at engagere dig i sognets diakonale arbejde.

Skriv eller ring til Menighedsplejens formand
sogne – og sygehuspræst Mette Munk Bie,
mobil: 40 13 03 19 eller mail: mmbi@km.dk



FOLKEKIRKEN

Ingen kan alt.

Alle kan vi noget.

Sammen kan vi det meste



Sankt Jørgensbjerg Sogns
Menighedspleje

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske *diakonia* og betyder tjeneste. I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. I kirkens diakoni mødes alle derfor med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske.

Det diakonale arbejde varierer fra sogn til sogn. Her i Sankt Jørgensbjerg Sogn har vi oprettet Menighedsplejen, som varetager 5 projekter: økonomisk bistand til mennesker i akut krise, sorggruppen, Mødestedet, Fællesspisninger og Sommerferieprojekt

Økonomisk bistand til mennesker i akut krise.

Menighedsplejen samler penge ind via kirkens indsamlingsbøsser. En stor del af disse penge bruges til at yde økonomisk støtte til hårdt trængte mennesker. Det kan f.eks. være et tilskud til medicinregningen eller hjælp til at købe vintertøj. Det kræves dog, at ansøgeren kan bevise via årsopgørelsen fra Skat, at der ikke modtages flere penge end det der svarer til kontanthjælpsydelse. Ansøgningsskema kan man få udleveret på kirkens kontor i sognegården på Møllehusvej 120.

Sorggruppen.

Sorggruppen består af 6-10 medlemmer, som alle har mistet en nær pårørende. Sorggruppens formål er at skabe et fristed, hvor alle følelser har lov at komme til udtryk og hvor man får kontakt til andre mennesker, der kan lytte med forståelse og som man kan dele erfaringerne og smerten over sit tab med. Hvis du er interesseret i at vide mere om sorggruppen er du velkomme til at kontakte sognepræst Mette Munk Bie på mail: mmbi@km.dk eller på mobil: 40 13 03 19 eller læse folderen om sorggruppen som findes på hjemmesiden under fanen: sorggruppe.

Fællesspisninger. Cirka en gang i kvartalet inviterer Menighedsplejen til Fællesspisning i Sognegården. Vi har et hold af frivillige der køber ind og laver mad og kl.17 byder vi indenfor til en snack og en snak og muligheden for at give en hånd med til at dække bord. Kl.18 spiser vi sammen og omkring kl.20 runder vi aftenen af med en sang. Det koster 25 kr. for et måltid mad. 50 kr. for en familie.

Mødestedet. Mødestedet er som ordet beskriver det, et sted hvor mennesker kan mødes og få en hyggelig snak over en kop kaffe og en bid brød. Mødestedet er åbent alle søndage kl.14-16 og holder til i Sognegården. Der er altid mødestedsværter tilstede, som står for at lave kaffen og som hygger om gæsterne. Hvis du er interesseret i at vide mere om Mødestedet eller om at være vært, så er du velkommen til at kontakte sognepræst Ulla Britt Sørensen, mail: us@km.dk eller ring på mobil: 20 21 25 66

Nørkleklubben. Nørkleklubben byder ind til et fællesskab om det at nørkle. Det kan være strikke, sy, hækle eller hvad man nu kan. Nørkleklubben strikker dåbsservietter og derforuden går deres produkter til velgørende formål. Hvis du er interesseret i at blive en del af Nørklernes hyggelige og produktive samvær, så er du velkommen til at kontakte Annette Skamris på mail: skamris1@gmail.com

Sommerferieprojektet er for børnefamilier, hvor der ikke er økonomisk overskud til at tage på ferie. Folkekirkens Feriehjælp er et tilbud til Samvirkende Menighedsplejers medlemsogne om kvit og frit at sende nogle af sognets vanskeligt stillede børnefamilier på en uges sommerferie i højsæsonen. Hvis du er interesseret i at vide mere om sommerferieprojektet er du velkommen til at kontakte sognepræst Mette Munk Bie, mail: mmbi@km.dk eller ring på mobil: 40 13 03 19.